

Stichting

CRP

Culturele Raad Papendrecht

Wedstrijd : Verhalen- en gedichtenwedstrijd 2018

Naam : Nathalie Looij

Tableau vivant

Mijmerend droom ik weg
Sluit zacht mijn beide ogen
Handelslieden op de kade
Er wordt gewikt en gewogen
Paardenhoeven op de klinkers
Balen graan gehesen hoog
Vaten wijn die rollen langs
Een marktkoopman houdt sterk betoog

Het schroevendok heft stoer een schip
Een dienstmeid lapt de ramen
En terwijl de Beiaard twaalf slaat
Arriveert bankier van Gijn met dame
Op de Wijnbrug wordt gekust
Een kip vliegt uit zijn mand
De Nieuwbrug glanst door heldere zon
Siert de haven gracieus markant

Ik ruik de geur van smederij
Gemengd met stoom en rode wijn
Een diepe zucht verlaat mijn lijf
Wat zou dit leven heerlijk zijn.
Een sneeuwvlok plaagt mijn neus
mijn mijmering eindigt als kater
In een tel terug in realiteit
En spoed mij naar de bus van het water

Terwijl ik wegkruip in mijn sjaal
Mijn handen elk in een want
Herbeleef ik mijmering
Door de antiek winkels aan de overkant
Ik passeer het chique Bellevue
De warme choco roept mijn naam
Maar ondanks de gure kou
Kan ik verleiding toch weerstaan

De Merwekade komt ten einde
Mijn thuishaven is in zicht
Mijn mondhoeken krullen om
Doordat de bus er al ligt
Een laatste groet op de kade...
Dordrecht verkleint en verstilt
Een schitterend tableau vivant
Door vele generaties gespeeld....